



27 oktober 2024
30e zondag b-jaar

*Zien
met nieuwe ogen*

Lied

In blind ver-trou-wen in God die is,
in men-sen zijn ge - lij - ke - nis
zien met nieu -we o - gen!

*In blind vertrouwen in God die ziet,
geneest wat leeft aan pijn en verdriet.
Zien met nieuwe ogen.*

*In stormwind zoeken naar evenwicht.
In duisternis een spoor van licht...
...zien met nieuwe ogen.*

*Een blinde vlek wordt een gezicht,
en woorden vormen een gedicht.
Zien met nieuwe ogen.*

*Een vreemde wordt een tochtgenoot,
verbonden bij het breken van brood.
Zien met nieuwe ogen.*

*Een open Kerk en ook vandaag
weer welkom zijn en iedereen graag...
...zien met nieuwe ogen.*

*Want zo heeft Hij het ons voorgedaan,
en durven wij Gods wegen gaan.
Zien met nieuwe ogen.*

Welkom

Gebed om nabijheid

God,
als wij het slechte zien
in de mensen om ons heen,
zorg dan dat we ook oog hebben
voor het goede in hen.

Als wij de praatjes geloven
en met plezier naar roddels luisteren,
zorg dan God dat onze oren
het juiste willen opvangen.

Als wij al te gemakkelijk vertellen
dat de wereld bedorven is,
zorg dan dat onze mond spreekt
over al het schone dat er rondom is
en laten wij er dankbaar voor zijn.

God, toon ons hoe wij nog meer mensen
naar uw hart kunnen worden. Amen.

Eer aan God zingen we dit 3 x



Bless the Lord, my soul, and bless God's ho-ly name.
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil' ge naam.



Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het le - ven geeft.

Gebed

Goede God, zie ons hier,
uw mensen op zoek naar geluk en vrede,
hunkerend naar licht en uitzicht.
Open onze ogen, open ons hart,
zet ons in beweging, samen met anderen,
samen met de vergeten mensen
langs de weg van ons leven. Amen.

Inleiding op de lezingen

In de eerste lezing horen we dat God zijn volk
thuis brengt uit de ballingschap,
de zwaksten het eerst.

In het evangelie vertelt Marcus over het
vertrouwen dat een blinde jongeman heeft in
Jezus, zodat hij door Jezus woord terug
(anders) kan zien.

Eerste lezing Jeremia 31, 7-9

Lied

Refrein: Voorzang / Allen



Als God ons thuis-brengt uit on-ze bal-ling-schap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuis brengt
uit on-ze bal-ling-schap, dat zal een droom zijn.

Voorzang



Wij zul-len zin-gen, la-chen, ge-luk-kig zijn.
Dan zegt de we-reld: 'Hun God doet won-de-ren'.
Ja, Gij doet won-de-ren, God in ons mid-den,

Refrein: Allen



Gij on-ze vreug-de

Moment voor de kinderen

Orgel

Evangelie Marcus 10, 46-52

Homilie

Voorbeden

Bidden we
voor mensen langs de kant,
wiens leed niet gezien wordt,
wiens armoede niet wordt opgemerkt.
Dat zij eindelijk de aandacht krijgen
die zij verdienen
en zo weer op weg worden geholpen.
Laten wij zingend bidden:



Om - dat Gij het zijt, gro-ter dan ons hart,
die mij hebt ge-zien eer ik werd ge-bo-ren.

Bidden we voor mensen in het donker,
klein gekregen door tegenslagen,
gedompeld in zorgen en verdriet.
Dat zij een gewillig oor vinden,
een schouder om uit te huilen
om zo weer lichtpunten te zien
en zich sterker te voelen.

Laten wij zingend bidden:

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, ...

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dankbaar om zoveel mensen die deze gemeen-
schap ondersteunen en dragen
door hun vrijwillige inzet.

Dat wij de warmte van ons geloof
kunnen uitstralen
en anderen laten voelen dat we samen
deze wereld kunnen maken
tot een plaats waar iedereen zich thuis voelt.

Laten wij zingend bidden:

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, ...

Voor hen die afscheid moesten nemen (...)

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, ...

Belijden we ons geloof

Ik geloof in God

die naar ons luistert en die ons zijn liefde geeft,
die ons bevrijden zal.

Ik geloof in Jezus Christus,
die mens was, net als wij,
die niemand in de kou liet staan,
die oog had voor kwetsbare mensen.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons bezielt, die uit is op eenheid
en die telkens weer nieuw maakt.

Ik geloof in de mensen om mij heen,
dat zij goed en waardevol zijn,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door God bemind worden.

Ik geloof in mijn eigen leven,
dat God mij leidt
en dat Hij steeds toekomst geeft.
Ik geloof dat Hij ons het leven heeft gegeven,
dat sterker is dan de dood.

Offerande

Samen onze
geloofsgemeenschap,
ook financieel, dragen.
Dank je wel ervoor.
Het bedrag kan je aanpassen



ondertussen zingen we:

1. Waar staat een ge-dek-te ta-fel?
Waar is brood dat mij ver-za-digt?
zon-der e-ten ga ik dood.
Wie, wie geeft mij van zijn brood?
Of heb ik ge-noeg voor ve-len
maar geen mens om mee te de-len,
geen die naast mij zit of staat
en mijn brood mij bre-ken laat?

*Mens is dorst en mens is honger
mens is leven van verlangen
wachtend tot iemand hem vindt
die zich geeft, die zich verbindt.
Heb ik alles, overdadig,
ben, dan nog, ik, onverzadigd
tot ik er van delen mag
met één die op iemand wacht.*

Bidden bij brood van Leven

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

**Wij danken U
omdat Gij de naam
van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.**

Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.

Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde
voor de mensen.

**Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt
of tactvol corrigeert.**

**In alle mensen
die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart
vermoeden.**

**Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij iets van uw gelaat.**

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven
en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

**Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde,
maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.**

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U 'Abba', zijn lieve Vader noemde.
Willen we tot die Vader zingend bidden.

Onze Vader



On - ze Va - der, in de he - mel, maak al - les nieuw.
Geef uw brood in on - ze da - gen, maak al - les nieuw.



Geef uw naamaan de - ze we - reld, maak al - les nieuw.
En ver - geef ons on - zes schul - den, maak al - les nieuw.



Breng uw ko - nink - rijk tot le - ven, maak al - les nieuw.
Laat ook ons el - kaar ver - ge - ven, maak al - les nieuw.



Wees de he - mel, wees de aar - de, maak al - les nieuw.
God, ver - los ons van het kwa - de, maak al - les nieuw.

Bidden om vrede

Met open ogen in het leven staan,
geeft zicht op wat rondom ons gebeurt,
en een goed inzicht op het 'van waaruit'
zich alles voordoet.

Vrede met onszelf opent de weg
naar vrede met elkaar, dichtbij en veraf.
Een vrede die niet toedekt,
maar oproept om op-weg-te-gaan
naar een wereld van doorzicht,
van eerlijkheid,
van recht-geven aan de ander,
van elk zijn plaats in ons midden.
God, Gij schenkt ons die vrede!

De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven wij die vrede door aan elkaar.

Communie

Een hoopvol gebed om mee te nemen **onderweg Greet Brokerhof – van der Waa**

God,
geef ons oog voor de zon op onze levensweg,
die ons verwarmt en vrolijk maakt.
Laat ons de schaduw dan ervaren
als koelte die bezinning brengt
en die nodig is om verder te komen.

Geef ons oog voor alles wat groeit en bloeit
langs de wegen die we gaan:
de dingen die lukken,
de mensen die gelukkig zijn
en ons gelukkig maken.

Geef ons oog voor uitzichten en perspectieven
op ons spoor door de wereld
en laat ons af en toe stilstaan
bij al die kleine dingen,
die hoop geven voor de toekomst.



Slotgebed

God, met nieuwe ogen
kunnen wij weer het goede zien.
Zo toont Gij dat Gij er zijt voor ons.
Open ook onze ogen wanneer verdriet, angst
of onmacht ons verblindt.
Zodat wij, net zoals de genezen Bartimeüs,
de weg opgaan.
Onderweg zegent en bewaart Gij ons.
Dank daarvoor. Amen.

Lied



Breng ons daar waar men-sen le - ven,
wach-tend op een woord van hoop
Doe ons de - len, doe ons ge - ven,
in Uw Geest zijn wij ge - doopt.
Refrein
Laat uw naam ons le - ven wor - den,
ro - de draad in ons be - staan,
an - ker - vast, van - daag en mor - gen,
kracht en moed om door te gaan.

*Breng ons daar waar mensen wonen,
geef hen bij elkaar een thuis
waar ze liefde mogen tonen,
samen delen last en kruis. Laat uw naam ...*

Mededelingen

Zending en zegen

1 november

- 10u30: we gedenken onze grote en kleine heiligen.
- 13u tot 16u: open kerk met kans tot aansteken van
kaarsjes bij beeldmeditatie.

3 november

Om 11u30: gelegenheid tot kerkhofbezoek naar de
heldenzerkjes, met gids. Inschrijven bij
Annemie Charlier - annemie.charlier@gmail.com
0478 55 12 82
De tentoonstelling loopt tot en met 3 november.